



St Martha & St Mary's

ANGLICAN CHURCH LEUVEN

A Service of Holy Communion on The Sunday

COLLECT

Almighty Father,
whose Son was revealed in majesty
before he suffered death upon the cross:
give us grace to perceive his glory,
that we may be strengthened to suffer with him
and be changed into his likeness, from glory to glory;
who is alive and reigns with you,
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever

All: Amen.

THE READINGS

English (NRSV)

Jeremiah 31.7-9

“Sing with joy for Jacob;
shout for the foremost of the
nations.
Make your praises heard, and say,
‘Lord, save your people,
the remnant of Israel.’

Dutch (NBV)

Jeremia 31:7-9

De Heer zegt: Juich van vreugde over
het volk Israël. Juich over het
belangrijkste volk van alle volken.
Juich en zeg: 'De Heer heeft zijn volk
gered. Hij heeft alle mensen bevrijd
die van zijn volk waren overgebleven.'
8 Ik zal hen terugbrengen uit het
Noorderland. Ik zal hen verzamelen van
over de hele wereld. Er zullen blinde
en verlamde mensen bij zijn. Er zullen

See, I will bring them from the land
of the north

and gather them from the ends of
the earth.

Among them will be the blind and the
lame,

expectant mothers and women in
labor;

a great throng will return.

They will come with weeping;

they will pray as I bring them
back.

I will lead them beside streams of
water

on a level path where they will not
stumble,

because I am Israel's father,

and Ephraim is my firstborn son.

This is the Word of the Lord

All: Thanks be to God

Psalm 126

When the Lord restored the fortunes of
Zion,

we were like those who dreamed.

Our mouths were filled with laughter,

our tongues with songs of joy.

Then it was said among the nations,

"The Lord has done great things for
them."

The Lord has done great things for
us,

and we are filled with joy.

vrouwen bij zijn die in verwachting
zijn en vrouwen met heel jonge baby's.
Met grote groepen tegelijk zullen ze
hier terugkomen. 9 Ze zullen huilen van
blijdschap, en Mij smeken om hen veilig
hier te brengen. Ik zal hen langs beken
leiden, over een goed begaanbare weg
waarop ze niet zullen struikelen. Want
Ik ben de Vader van het volk Israël.
Israël is mijn oudste zoon.

Psalmen 126

Het leek wel een droom,
toen wij die gevangen waren meegenomen,
weer naar Jeruzalem terug konden
gaan.[b]

2 We lachten en we juichten.

De andere volken zeiden:

"De Heer heeft iets geweldigs bij hen
gedaan!"

3 Ja, de Heer heeft iets geweldigs bij
ons gedaan.

We zijn er zó blij over!

4 Heer, breng verandering in ons lot,
zoals de droogstaande beken in de
woestijn

weer gevuld worden door de regen.

5 Ook al huil je terwijl je zaait,
je zal juichen terwijl je maait.

6 De zaaier loopt huilend te zaaien
omdat hij dat graan niet zal kunnen
eten.

Maar als hij zijn oogst binnenhaalt,
loopt hij te juichen met zijn armen vol
graan.

Hebreeën 7:23-28

Onder het oude verbond zijn er heel
veel priesters geweest. Want doordat ze
stierven, konden ze niet voor eeuwig
priester blijven. 24 Maar Jezus leeft
voor eeuwig. Daarom zal er nooit meer
een andere priester nodig zijn. 25
Daarom kan Hij ook álle mensen redden
die door Hem naar God toe komen. Want
Hij leeft voor altijd om bij God voor
hen op te komen.

Restore our fortunes, Lord,
like streams in the Negev.
Those who sow with tears
will reap with songs of joy.
Those who go out weeping,
carrying seed to sow,
will return with songs of joy,
carrying sheaves with them.

This is the Word of the Lord

All: Thanks be to God

Hebrews 7.23-28

Now there have been many of those priests, since death prevented them from continuing in office; but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.

Such a high priest truly meets our need—one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. For the law appoints as high priests men in all their weakness; but the oath, which came after the law, appointed the Son, who has been made perfect forever.

This is the Word of the Lord

All: Thanks be to God

Mark 10.46-52

Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind

26 Zo'n Hogepriester hadden we ook nodig: volmaakt, zonder ooit ongehoorzaam te zijn aan God, smetteloos, en hoog boven elk ander wezen geplaatst in de geestelijke wereld. 27 Daarom hoeft Hij niet (zoals de andere hogepriesters) elke dag eerst voor zijn eigen ongehoorzaamheid offers te brengen, en daarna voor de ongehoorzaamheid van het volk. Want toen Hij Zichzelf offerde, heeft Hij één keer, voor altijd, het offer gebracht voor de ongehoorzaamheid van alle mensen.

28 De wet van Mozes maakt mensen tot hogepriester. En mensen zijn nu eenmaal ongehoorzaam aan God. Maar de plechtige eed van God die na de wet kwam, maakt de Zoon tot Hogepriester. En Hij is voor eeuwig volmaakt en nooit ongehoorzaam aan God.

Markus 10:46-52

Ze kwamen bij Jericho. Toen Jezus met zijn leerlingen en een heel grote groep mensen weer uit de stad vertrok, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Dat was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret langs kwam, begon hij te roepen: "Jezus, Zoon van David,[a] help me alstublieft!" 48 De mensen werden boos op hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij riep nog veel harder: "Zoon van David, help me alstublieft!" 49 Jezus bleef staan en zei: "Roep hem hier." Toen riepen ze de blinde man. Ze zeiden tegen hem: "Rustig maar! Sta op, Hij roept je." 50 Hij gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus. 51 En Jezus vroeg hem: "Wat wil je dat Ik voor je doe?" De blinde man antwoordde: "Meester, ik wil zo graag kunnen zien!" 52 Jezus zei tegen hem: "Ga naar huis, je geloof heeft je gered." Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Hem op de weg.

man, Bartimaeus (which means “son of Timaeus”), was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, “Son of David, have mercy on me!”

Jesus stopped and said, “Call him.”

So they called to the blind man, “Cheer up! On your feet! He’s calling you.” Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus.

“What do you want me to do for you?” Jesus asked him.

The blind man said, “Rabbi, I want to see.”

“Go,” said Jesus, “your faith has healed you.” Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.

The Gospel of the Lord

All: Praise to you, Lord Christ

THE HYMNS

Opening
Gradual
Offertory
Communion
Final